

Kerascoët • Joann Sfar • Lewis Trondheim

Donjon

DE NIEUWE CENTURIO'S

UITGEVERIJ



Joann Sfar • Lewis Trondheim • Kerascoët



AVONDSCHER 105
✍ DE NIEUWE CENTURIO'S ✍



UITGEVERIJ



Fayez. Ook al heb je de macht, ik zou het op prijs stellen als je een minimum aan fatsoen zou kunnen opbrengen.



Kom niet bij me binnen-
vallen zonder voorafgaand
bericht.

Ik probeer t.



En ga staan in mijn aanwezigheid.
Ik ben nog altijd de Grote Khan.

Is dat zo belangrijk voor jou?
Je hebt alleen nog het uiterlijk
van een leider, Kwansuis.

Dat is al heel wat.



Welnu. Ik kom je een opdracht toevertrouwen
die mij er misschien van zal weerhouden twee
van je kinderen te doden.

Hm...



Om redenen die jij niet hoeft te weten, verplaatsen de eilanden
zich steeds onvoorspelbaarder. Als het Zwarte Kasteel zijn
suprematie wil behouden, dan moet het zich uitrusten met
revolutionaire transportmiddelen. Wie het vliegen beheerst,
heerst over de wereld van morgen.

Heb je niet genoeg draken?



Biologisch vliegen gaat langzaam.
En als er geen lucht is, kunnen ze
klapwieken wat ze willen, maardan
storten ze neer.

Krijgen we ge-
brek aan lucht?

Hm...



...het kan zijn dat we binnenkort
genoodzaakt zullen zijn ons op
grote hoogte te verplaatsen.

Wat hebben mijn
kinderen met dat
alles te maken?



Je dochter heerst op dit moment over
Kwansuis. Je moet haar en Elyacin
overhalen ons de nitrotechnologie te ver-
kopen. Dan kunnen wij ons goed bewapenen,
krijgt Kwansuis extra inkomsten en vallen
er geen doden.

Akkoord.



Zeg maar wanneer ik moet vertrekken.

Sta mij toe mijn verwondering uit te
spreken: ik had meer weerstand van
jouw kant verwacht.

Dat is zinloos.



Weet dat al je verrichtingen in de
gaten worden gehouden.

Jø. Ik ga heus wel,
Fayez.



Ik weet dat je
over mij waakt.





Nog nieuws van je weet wel, Davraz?

Ja. We hebben contact.



Hij beschikt daar over veel bondgenoten.

Goed.



Zorg ervoor dat hij in geval van nood voor honderd procent meewerkt.

Dat is gemakkelijk, ô Fäyez. We hebben gezamenlijke belangen.



Een paar dagen later. In het kasteel van Kwansuis heeft hertogin Zakātu geen reden om te lachen.

Jullie zijn een stelletje sukkels!



Mijn vriend het konijn kan heel goed vliegen met deze wapenrusting.



Alstublieft, hertogin, onze beste ridders hebben er hun botten mee gebroken. Heb vertrouwen in de ingenieurs.

De minister heeft gelijk, majesteit. Nitro is een instabiel materiaal.

We kunnen 't gebruiken voor kanonnen, verankerd in de grond.



De vuurmonden aan de manchetten van onze nieuwe wapenrusting kunnen alleen gebruikt worden als langeafstandswapens.

En dan nog! De terugstoot is zo hevig dat het waanzin is om er een heel leger mee uit te rusten.



Maar je kunt er niet mee vliegen.

Nee. Onmogelijk.

Hoe kan ik 't u uitleggen...

Tja, dat wordt lastig...



...Ik ben maar een vrouw. Ik ben dom. Gelukkig heb ik jullie.



Soggoth, laat het ze zien. Jij hebt tenminste ballen!

Ik zal het proberen, mevrouw.



Zie je wel?



Het lukt hem wel.



Sorry, kleine koersafwijking.



Ik spreek u niet graag tegen, mevrouw, maar deze manier van voortstuwing is volstrekt oncontroleerbaar.



En als het mij niet lukt, dan lukt 't niemand.



Hoogheid... Nieuws van uw vader...



Een paar minuten later, op een ander strand.

We hebben een nieuwe leerling.
Behandel hem als alle anderen.

Pfrrr...

Wat?

Hi! Hi!

Oké, ik ga
weer.

Ik ben niet gekomen om me in de zeik te
laten nemen door een stel debielen.

Kom terug, konijn. Dat is een bevel.

Ik heb mijn vader beloofd
dat ik je zou trainen.

En ik heb niks beloofd.

Syman! Haal 'm terug!

FLAP
FLAP

PLAM
Onze meester heeft je
een bevel gegeven.

Nou en?



KRAAK!



KRAAK!



Jij geeft me geen bevelen meer.



En dat geldt ook voor jullie!



Jullie meester mag me in 'n duel hebben verslagen, maar dat wil niet zeggen dat ik jullie niet in elkaar kan rammen als ik dat zou willen.



Dus ik ben een leerling als iedereen. Ik doe m'n best en niemand zet me voor gek.



Het konijn heeft gelijk.



Als iemand Symans tong even uit de knoop haalt, dan gaan we verder met de levitatie-training.







Marvin, voel je je echt in staat die taak op je te nemen?

Yep.



Leider van de draken.
Geen punt.



Niet hun leider. Hun instructeur.

Je bent de enige die het vliegen in wapenrusting perfect beheerst.

Het te vormen regiment moet zo snel mogelijk operationeel zijn.



Op dat moment worden in de onwelriekende vertrekken van het Zwarte Kasteel nog steeds complotten gesmeed...

Is het wel verstandig om Herbert van Kwansuis terug te laten gaan naar zijn hertogdom, Favez? Wat doen we als hij besluit daar te blijven?

Jij gaat met hem mee, Davraz.



Maar als hij verraad pleegt, verzet je dan niet. Dat is voor ons een uitstekende reden Kwansuis aan te vallen.

Hm... en dan hebben we hun technologie zonder te betalen.



Maar kost een oorlog tegen hen ook niet veel geld, Favez?

Nee. Ze zijn zwaarbewapend, maar hun soldaten zijn een zootje kwakzaspels.



Later, in Kwansuis...

We verwachtten jullie gisteren...

Ja, ik snap er niets van.



Een eiland was niet op de voorziene locatie. Daarom moesten we overstappen. Maar ons legioen is compleet, hertogin.

Ik hoop dat het niet te laat is.



Maak je geen zorgen, meid. Mijn makkers en ik zullen er alles aan doen om te verhinderen dat dat tuig jullie wapenrustingen steelt.















Ik kan mijn adem een week lang inhouden. En jij?



In het geval dat sommige botteriken het niet goed hebben begrepen, herhaal ik dat IK hier de baas ben.



Dus doe me een lol en hou daar onmiddellijk mee op, en denk allebei na over jullie gedrag.



Jij, draak, jij houdt je wapenrusting aan voor een gevecht.



En jij, kleerkast, jij houdt je ge-deisd. Je krijgt alleen een wapenrusting als je je koest houdt.



Dat is heel dom, papzak.



Ik heb je ooit pijn gedaan, en dat kan ik weer doen.









Binnen!



Sorry, koning Stof, maar ik voelde me zo alleen op mijn kamer.



Heb je geen vriendjes gemaakt bij de draken?

Niet zo. Als je hun leraar bent is dat niet makkelijk.



Mjaaa... Wij zijn vanavond twee vermoeide, oude leraren.



Leest u me iets voor?

Dat gaat helaas niet.



Staan er dan geen verhaaltjes in uw boek?

Ik zal je een groot geheim vertellen, Marvin de Rode...



Ik kan niet lezen.



Krijg nou wat! Hoe kan dat?

Toen ik een krijger was, had ik geen tijd om het te leren.



En daarna heb ik m'n ogen uitgestoken, dus toen kon het niet meer. Dit boek is een alfabet. Ik leer het nu vanaf het begin.

U kent de letters toch al?

'n Beetje.



Dan kan ik u helpen. Ik ken het alfabet.



Kom, Vleermuisje.



Marvin de Rode gaat ons iets heel interessants leren.



Dezelfde nacht...



Ah, jij bent het...
Ga zitten.



Je bent een
vrouw. Je kunt
me raad geven.



Eh... ik... ik hou van
de hertogin, maar
ik eis dat ze trouw
is. Dat is normaal.
Overspel is heel erg.



Wat denk jij?
Is het erg?



Voor een vrouw,
bedoel ik?



Ik weet
het niet.

Ik ben zojuist
verkracht.



De verblijven van de adviseur.



Huh?

Meneer, ik weet zo ongeveer wat uw gedrag is ten aanzien van weerloze kamermeisjes.



Laten we eens kijken waartoe u in staat bent tegenover een andere soldaat. Kies uw wapen, meneer.



Nee!

Ik vecht niet tegen jou, want je bent een vuile draconist.



En ik dacht te weten dat min-kukels van jouw soort zo weinig eergevoel hebben dat ze niet vechten tegen iemand die ze beledigt.



Ja, binnen!



Maar jongen toch, wat bezielt je nog zo laat bij mensen aan te kloppen?

Pardon, koning Stof.



Iemand heeft me beledigd, en ik moet hem laten doden. Het is een kwestie van rechtvaardigheid.

Kan het niet tot morgen wachten?



Nee. Ik zou het graag aan uw zoon hebben gevraagd, maar hij is heel streng in de leer wat betreft de godsdienst.

En ik ben een ongelovige, of wat?





Ik dood niet graag
zomaar iemand,
m'n jongen. Ga zit-
ten en vertel me
het hele verhaal.

Ja...



Misschien kan je trainer
van nut zijn.



Ik wist niet dat u hier was.

Geen punt. Je kunt me
op elk uur van de dag of
de nacht wekken. Ik
ben je trainer.



De verblijven van de adviseur.



En?



Waar is die slappe zak die dra-
ken beledigt omdat hij zelf niks
waard is in het gevecht?



Waar is die eikel die zo lelijk is dat
hij alleen kamermeisjes kan verkroch-
ten om aan z'n gerief te komen?



RRR



Jammer
voor jou.











Zo, dochterliet...



Het is lang geleden dat we ons in Kwansuis zo geamuseerd hebben.

Bravo papa!

Ababakar Oktapoesy! Ongelooflijk! Hoe doe je dat?



Dat leg ik je later uit. Laat me eerst ons drakenleger zien.



KLIK

KLIK

?



Jouw draken zijn niet in staat te vechten, vader.



Bij de geringste beweging reduceren de kanonnen van de citadel ze tot pulp.

Onze stad behoort nu toe aan de Rode Gardes.









Later, op een woestijnachtig eiland.





Het Zwarte Kasteel.



Een massa vulkanisch gesteente, muren van uitgehakte rotsen, ontelbare keren opgelapte daken.



Brokstukken van onderworpen kastelen zijn ermee verbonden door gigantische kettingen. Een paleis zonder koninkrijk, midden in de hemel.



Prinsen, ministers, slijmerige wezens die kronkelen en konkelen om een beetje macht, een beetje goud, een beetje eer.



En wie doet alsof hij daar thuis is?







Li moet even meekomen, meneer.



We staan tegenover regimenten van allegaartjes. Ik weet niet of we ze moeten aanvallen.



Volgens mij weten zij ook niet of wij hun vijanden zijn of niet.

Ik zal ze toespreken.



Foyez en zijn gardes maken geen deel meer uit van ons Kasteel. En daar hoeft niemand rouwig om te zijn. Ik blijf de baas.



Vooruit! Iedereen verzamelt zijn krachten en we haasten ons naar elk vliegend voorwerp dat beschikbaar is. We moeten Kwansuis redden!

Nee!



Li brengt nieuwe draken mee, met hun priesters, en hun leiders...

Nou en?



Dat verstoort het evenwicht van de krachten in het Kasteel. Daar hebben de andere volkeren onder te lijden.

Als het jullie niet zint, dan vertrekken jullie toch?

Zo spreek je niet tegen een stamhoofd.



Zoals jullie net hebben onderstreept, geeft de karikaturale militaire superioriteit waarover ik nu beschik mij de autoriteit jullie aan te raden je gedeisd te houden.

Vooruit! Allemaal inschepen!





Later, in het Kasteel.

Gek hoor, om hier samen te komen.

Ja, ja.

Hoe staan de zaken?

We weten alleen dat de eilanden verdwijnen en we weten niet waarnaartoe.

We moeten de informatie van onze draken en die van de kaart systematisch verwerken. Dan krijgen we misschien een idee over de omvang van het fenomeen.

Zou Favez erachter zitten?

Ik weet 't niet.

Het gaat er bij mij niet in dat een eenvoudige tweervoeter de koers van hemellichamen kan veranderen.

Wat kan ik doen?

Wachten en observeren.

Grote Khan, we komen ons vertrek aankondigen.

Nou en? Wat kan mij dat schelen?

Zonder de zwarte entiteit, zonder de Rode Gardes, zonder onze honderd stammen bent u heel kwetsbaar.

Onzin.

En jij? Ga jij niet weg?

U vindt mij volstrekt nutteloos...

Nee.

Ik heb de indruk dat je me beoordeelt.

U hebt gelijk. Als het u stoort, ga ik.

Nee.

Wilt u mijn advies?

Je gaat me vertellen dat ik ze niet had mogen laten gaan.

Ook dat.

Ga door...

Laten we zeggen dat u niet meer kunt profiteren van een situatie die keiharde maatregelen toestaat.

Je bedoelt dat ik geen grote schurk meer ben. Dat ik me niet meer kan gedragen als een dictator.

Precies.





Luister, ik ben nooit echt verliefd geweest op die meid, want ze denkt alleen aan haar eigen belang. Ze is nog egoïstischer dan ik. Ja, ja, je zit echt behoorlijk in de stront. Waarom probeer je haar niet te vergeten?

Nee.



Als het niet meer goed komt, maak ik haar dood.



En dan maak ik mezelf dood, en iedereen.

Of...

Weet jij iets anders?



Ja, ze is supertrots en niet zo zeker van zichzelf. Oké, ze heeft je de bons gegeven, maar er is misschien een oplossing: je moet haar jaloers maken.

Dat is niet mijn stijl.



Je gaat uit met een ander mokkel. Neem vooral een mager mokkel. Dan wordt ze he-le-maal gek.

Nee... Ik waardeer je adviezen, maar ik herken me er niet in.



Volgens mij kan deze geschiedenis beter in stromen bloed eindigen.

Je bent steutelgek, maar wel grappig.



Hoe dan ook, ik reken op je discretie.

Ik zwijg als 't graf.



Marvin de Rode... Ik...

BAAL! Heb jij ook relatieproblemen? Kom er in!



Als je hem moeilijk overleind kunt krijgen, dan moet je je partner vragen om met haar tong te werken. Dat zei ik net tegen Soggoth.

Daar kom ik niet voor.











Binnen het onstuitbaar uitdijend universum van de verschillende *Donjon*-reeksen – *Ochtendgloren*, *Avondschemer*, *Zenit*, *Parade* en *Monsters* – komt in de reeks *Avondschemer* uitgebreid het verval en de ondergang van de Donjon ter sprake, de slottoeren waarbinnen en waaromheen alle verhalen zich afspelen.

Terra Amata is ontploft. De zonderlinge en vooral gevaarlijke Fayeze is er evenwel veel aan gelegen de suprematie van het geblakerde Zwarte Kasteel te herstellen. Met dat doel voor ogen doet hij Kwansuis een verzoek dat geen verzoek is: 'Ik kom je een opdracht toevertrouwen die mij er misschien van zal weerhouden twee van je kinderen af te maken.'

Van de arme Kwansuis wordt verwacht dat hij onmiddellijk afreist om zijn dochter en Elyacin over te halen hun nitro-technologie aan Fayeze te verkopen! Want, zo stelt die laatste: 'Wie het vliegen beheerst, heerst over de wereld van morgen.'

In het absurdistisch universum van *Donjon* verloopt echter niets zoals gepland, ook nu niet...

'Het Donjon-universum geeft Sfar en Trondheim een uitstekend excuus om heerlijk non-conformistische onzin op de wereld af te vuren.' – Geert De Weyer



ISBN 978-9-02453-120-2



9 789024 531202